



Øster Assels

KONFIRMANDER 2014



Vejerslev



Øster Assels



Blidstrup



Vester Assels



Vejerslev

KIRKEBLADET



KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Trine Gjørtz:

Kirkebakken 1 · 7980 Vils · tlf. 4052 2632 ·

Mail: tg@km.dk · Mandag fri.

VEJERSLEV SOGN

Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 ·

7980 Vils · 97767375 / 21682649

Kirkeværgen Per Djernes Kudsk ·

Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131

Kasserer Jørgen V. P. Jensen · Smedebjerger-

vej 58 · 7980 Vils · 9776 7320

Kontaktperson Marie Boel · Kalund-

borgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223

Organist · Stillingen er vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·

2040 4063

Graver · Stillingen er vakant

Gravermedhjælper Margit Svenningsen ·

24267394

ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP

Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169 ·

7990 Øster Assels · 2121 3091

Kirkeværgen (Blidstrup) Anni Øster Jensen ·

Grå Stensvej 11 · 7990 Øster Assels ·

9776 4587

Kirkeværgen (Øster Assels) Torben Sloth ·

Møllebjergvej 10 · 7990 Øster Assels ·

9776 4144

Kasserer Birgitte Landgrebe-Nielsen ·

Blidstrupmark 17 · 7990 Øster Assels ·

9776 4265

Graver Flemming Futtrup · 4048 1550

Gravermedhjælper Inger Futtrup ·

2146 5546

Organist Øster Assels Kirke

Stillingen er vakant

Organist Blidstrup

Stillingen er vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·

2040 4063

VESTER ASSELS SOGN

Formand Gunhild Olesen Møller · Strædet

38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10

Kasserer Søren Kristian Petersen · Ålekiste-

vej 25 · 7990 Øster Assels · 9776 2252

Kirkeværgen (ikke medlem)

Rose Marie Mølgaard Jensen,

Lervænget 10 · 2082 1398

Graver Henni Buur · 2170 6738

Organist · Stillingen er vakant

Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·

2040 4063

TALE VED KONFIRMATIONEN 2014

Så kom endelig dagen, som I har ventet på så længe. Dagen, hvor I skal konfirmeres i den kristne tro.

I midten af januar, en af de weekender, hvor det bare sneede rigtig meget, var vi til konfi-event på Blidstrup efterskole. Som afslutning på konfi-eventen skulle vi sammen holde gudstjeneste. Temaet for gudstjenesten var: Hvad holder mig oppe?

Inden da skulle alle konfirmander med deres præster tale om værdier. Vi fik udleveret en seddel med 25 ord: Frihed, karriere, venner, tro, åbenhed, latter, familie, lykke, glæde osv. Ud fra disse ord, skulle konfirmanderne gennem en øvelse nå frem til på hvert hold at finde tre ord, man kunne være enige om var det vigtigste værdier i livet. Alle konfirmander valgte de samme tre ord. Fire hold valgte alle familie og venner som det vigtigste i livet, tre hold valgte og kærlighed og frihed som det tredjevigtigste. Det var ret tankevækkende og vidner jo om, hvor meget det betyder for de unge mennesker at netop I, kære familie, er her i dag for dem. Det kan godt være at I ikke mærker deres store kærlighed til daglig, men her er altså beviset: I betyder meget mere end I aner for dem!

Som en del af gudstjenesten skulle vi lave en tillidsøvelse. Den bestod i, at man havde en rund plade med en diameter på ca. en meter. På den plade skulle en af konfirman-

derne sidde. I pladen var der bundet ca. 100 snore af 3-4 meters længde. Alle der deltog i gudstjenesten skulle stå omkring pladen og tage fat i en snor. Og på et tegn skulle vi alle hive lige så forsigtigt i snoren og konfirmanden blev løftet op. Kan I forestille jer



det? Og så sad hun der, i ca en meters højde og vi stod alle sammen omkring og kunne hæve og sænke hende, blot ved, at vi alle sammen trak en lille smule i snoren. Når hun kiggede sig omkring, ville hun se en masse ansigter hun kendte, og en masse, hun ikke kendte. Og pointen var selvfølgelig, at alle holdt hende oppe. Alle – kendte som ukendte – bar med og holdt hende oppe. Det var en ret fascinerende øvelse. Og meget sigende.

Og på en dag som denne, hvor I står og skal konfirmeres og sige ja, da er det også værd at tænke over, hvad det er der bærer os gennem livet. Og jeg er ret overbevist om, at både konfirmander og forældre, søskende, bedsteforæl-

dre, venner og resten af familien, alle sammen sidder med en følelse af, at – ja det er netop jer, der bærer mig og holder mig oppe. I er bundet til hinanden med usynlige bånd.

I en sang i Højskolesangbogen lyder det sådan her:

*Når du åbner din bånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmenskes lykke.
Det kan føles som frug eller veje et ton
Det er lagt i din hånd.*

At blive konfirmeret handler om at man får gentaget dåbens ord om at Gud altid vil være med en. Når man som lille bliver døbt, hverken kan eller skal man yde noget. Det skal man dybest set heller ikke som voksen, men der ligger alligevel en fordring – et bud, om at behandle andre mennesker ordentligt. Det hedder det dobbelte kærlighedsbud og er meget centralt for kristendommen. Det lyder sådan her:
Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, og din næste som dig selv.



Og det skal I alle sammen huske på, på jeres vej ud i verden. Vi holder altid et stykke af et andet menneskes liv i hånden. Og det viser tillidsøvelsen med edderkoppe-nettet. Men bag alt dette skal vi huske er Gud er der for hver eneste af os.

Det findes der en lille historie om – den handler også om en lille ed-

derkop og hedder: Tråden fra oven. Det var en dejlig morgen. Oppe i et træ, sad der en lille edderkop. Den var ikke helt tilfreds med sit edderkoppespind og besluttede at den ville lave et nyt, så



kravlede den ned af tråden fra oven. Edderkoppen gav sig til at arbejde, idet den lod tråden ovenfra, ad hvilken den var kommet ned, bære nettets øverste hjørne. Det blev et stort smukt væv. Og der kom noget særligt over det, fordi det ligesom stod ret op i den tomme luft, uden at man kunne se, hvad der bar dets øverste kant.

Dage kom, dage gik. Det begyndte at blive småt med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinde sit net større, så det kunne favne videre, fange mere. Og takket være tråden ovenfra, lykkedes denne udvidelse over al forventning. Edderkoppen byggede sit væv højere og højere op i luften og mere og mere ud til siderne. Edderkoppen var stolt af sit værk. Den var nu en stor, svær, velstående edderkop og havde det største net langs hele hækken. En morgen vågnede den i usædvanlig dårligt humør. Den havde frosset lidt om natten, og nu var der ikke et solglimt at øjne, og ikke en flue summende gennem luften. Edderkoppen kedede sig. For at slå tiden ihjel begyndte den at gå rundt i sit spind for at checke om alt var som det skulle være. Men skønt den ingen fejl fandt, vedblev den at være utålelig gnaven.

I vævets yderste udkant kom den så til en tråd, som den lige med ét syntes, den ikke kendte. Alle de andre gik enten derhen. Men denne ganske ubegribelige tråd gik ingen steder hen – det vil sige, den løb ret op i luften. Edderkoppen rejste sig på bagbenene og kiggede opad med alle sine mange øjne. Men den kunne ikke se, hvor tråden gik hen. Det så ud, som den førte lige op i skyerne. Edderkoppen blev mere og mere ærgerlig, jo længere den sad og stirrede til ingen nytte. Den huskede slet ikke mere, at den selv en gang på en klar septemberdag var kommet ned ad denne tråd. Den huskede heller ikke, hvor stor nytte netop denne tråd havde ydet, da vævet skulle bygges og udvides. Edderkoppen havde glemt det alt sammen – den så blot, at her var der en dum, unyttig tråd, som ingen rimelige steder gik hen, men bare op i den tomme luft...

»Væk med dig«, sagde edderkoppen, og i et eneste bid knækkede den tråden midt over.

I det samme gav vævet efter – hele det kunstfærdige netværk styrtede sammen. I et eneste øjeblik havde den tilintetgjort hele sin herlighed – fordi den ikke forstod nytten af tråden ovenfra.

Og sådan er det, kære konfirmander. Husk på hvad der kan holde jer oppe – tråden oven fra – nemlig Guds store kærlighed og pas godt på den.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god dag. Amen.

Trine Gjortz



Salmer:

752 – 750 – 192 – 369 – 29

OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

JUNI

Søndag d. 15. kl. 11.00 på Blidstrup Efterskole: Friluftsgudstjeneste

JULI

Søndag d. 6. kl. 13.00 ved Sillerslev havnefest

AUGUST

Søndag d. 10. kl. 15.00: Friluftsgudstjeneste i Smedebjerge.

SEPTEMBER

Søndag d. 7. kl. 9.00 i Blidstrup kirke: Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i graverhuset.

Søndag d. 14. kl. 10.15 i Øster Assels kirke:

Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten frokost i IT-huset.

Torsdag d. 18. kl. 19.30 på Blidstrup efterskole. Vi ser film af Nils Malmros.

Søndag d. 21. kl. 10.15 i Vejerslev kirke: Høstgudstjeneste. Se opslag.

Torsdag d. 25. kl. 19.30 på Blidstrup efterskole. Nils Malmros fortæller om sin film.

Søndag d. 28. kl. 19.00 i Vester Assels kirke: Høstgudstjeneste. Se opslag.

HØST- GUDSTJENESTE I BLIDSTRUP KIRKE

Søndag d. 7. september kl. 9.00. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved kaffen i graverhuset.

FRILUFTSGUDSTJENESTE I SMEDEBJERGE SØNDAG D. 10. AUGUST KL. 15.00

Det er efterhånden en stærk tradition, at der afholdes gudstjeneste i forbindelse med børnedyrskuet i Vils. Ligesom de foregående år sker det i lysningen eller på pladsen afhængig af vejr og vind. Alle er hjertelig velkomne til at møde op til en hyggelig eftermiddag med både dyr, børn og voksne.

MINI-KONFIRMANDER 3. KLASSE

Mini-konfirmander begynder i september. Undervisningen løber i efteråret og slutter lige inden december.

Vi henter jer lige efter skole, går i Menighedshuset, hvor vi hygger med lidt at spise, og så skal vi høre om kirke og kristendom.

Der kommer nærmere information senere.

SPAGHETTI- GUDSTJENESTEN TIRSDAG D. 30. SEPTEMBER KL. 17.00

er sæsonens første specielt familievenlige gudstjeneste. Efter gudstjenesten mødes vi i Menighedshuset, hvor menighedsrådet for Vejerslev sogn er vært for en god omgang spaghetti. Man kan købe øl og sodavand.

FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ BLIDSTRUP EFTERSKOLE SØNDAG DEN 15. JUNI KL. 11.00

Svankær Savværk spiller til gudstjenesten. Kaj Mogensen prædiker. Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen, mens Savværket underholder.

HØSTGUDSTJENESTE I ØSTER ASSELS KIRKE SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 10.15

Efterfølgende er der kirkefrokost i IT-huset.

To torsdage
i september

»SORG OG GLÆDE« – SE FILMEN OG MØD NILS MALMROS!

Nils Malmros' »Sorg og glæde« tager sit udgangspunkt i vinteren 1984. Filminstruktøren Johannes har været ude for at holde et foredrag, og da han kommer hjem er katastrofen sket. Hans kone, Signe, har i en psykose dræbt deres ni måneder gamle datter, Maria. Smerten er ubærlig, men Johannes er alligevel opsat på at beskytte sin kone mod et retssystem, der kan være uforstående. Han vil derfor gøre, hvad han kan for at hjælpe hende, for han føler selv skyld for hendes situation.

Sammen med en retspsykiater forsøger Johannes at finde nøglen til en forståelse af den ulykkelige hændelse, hvilket betyder en granskning i fortidens forelskelse, jalousi og ofte altoverskyggende filmarbejde. I sin søgen finder Johannes frem til vigtige ting i livet, der giver håb for en gensidig og moden kærlighed.

Danske Nils Malmros er kendt for sine meget personlige film, der skildrer alt fra hans barndom (Lars Ole, 5.c), ungdom (Kundskabens træ) til en skandalesag, som involverede hans far (At kende sandheden).



Nils Malmros

»Sorg og glæde« fremstår som den mest personlige til dato, idet instruktøren selv har gennemgået samme forløb som sit alter ego, Johannes, i filmen.



Vi skal se filmen sammen torsdag den 18. september kl. 19.30 på Blidstrup efterskole. Og ugen efter, torsdag den 25. september, kommer Nils Malmros og fortæller om sin film. Igen på Blidstrup efterskole.

HØSTGUDSTJENESTE I VEJERSLEV KIRKE SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 10.15

Marken er mejet ... Vil vi næsten helt sikkert synge denne dag, hvor vi fejrer og takker for at høsten forhåbentlig er kommet godt i hus. Midtmørs salonorkester medvirker ved den efterfølgende frokost i Menighedshuset. Menighedsrådet er vært.



*Triorose optræder ved høstgudstjenesten
i Vester Assels – både i kirken
og i forsamlingshuset*

HØSTGUDSTJENESTE I VESTER ASSELS KIRKE SØNDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 19.00

Sidst i september er høsten forhåbentlig vel overstået, og i Vester Assels Kirke vil vi følge den gamle tradition med at holde en høstgudstjeneste, når avlen er bjærget fra markerne. Der lægges op til en højtidelig og fornøjelig aften i den smukt pyntede kirke. Der vil være et musikslags indslag i kirken med Triorose. Trioen består af Søren Mønsted (guitar og sang), Linda Larsen (fløjte og melodika) og Flora Delcour (violin). Trioen mestrer et alsidigt repertoire,

der rækker fra Grundtvigs salmer og sange over højskolesange, irsk musik og til instrumentale numre.

Efter gudstjenesten er Vester Assels Menighedsråd vært ved kaffen i forsamlingshuset, og her medvirker Triorose igen. Liflige toner vil klinge og der vil dels blive mulighed for at synge med og dels lytte til instrumentale numre.

Menighedsrådet håber at mange vil tage imod invitationen til at deltage i denne højtidsstund.

Graveren ved Vejerslev Kirke har pr. 1. juni valgt at søge nye udfordringer

Menighedsrådet i Vejerslev Sogn takker for godt samarbejde, og ønsker Erik lykke til i det nye job.

Stof til næste kirkeblad
(okt., nov., dec. 2014)
afleveres hos redaktionen
senest den 28. juli 2014.
Kirkebladet omdeles i uge 36.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene. - Redaktion:

Gunhild Olesen Møller, tlf. 2332 9210, gunhild.olesen.moller@rn.dk
Birgitte Landgrebe-Nielsen, tlf. 9776 4265, b.e.landgrebe@mail.tele.dk
Anny Nielsen, tlf. 2168 2649, aehn@rn.dk eller Vangsborg@mail.dk

KONFIRMANDFORBEREDELSE

Fremover skal alle konfirmander undervises i deres egne sogne. Undervisningen begynder den 7. september, og ligger hver tirsdag morgen frem til og med den 2. december. Start- og sluttidspunkt afhænger af busserne, der skal køre konfirmanderne til Nykøbing, hvor de skal være senest kl. 10. I foråret er der ikke konfirmandundervisning om morgenen. Til gengæld får vi konfirmanderne fire hele dage i løbet af

året, en i efteråret og tre i foråret. Det åbner op for muligheder for udflugter og temadage, hvilket jeg synes er rigtig dejligt! Inden konfirmationerne har vi dem igen i morgentimerne. Jeg afholder et forældremøde med indskrivning tirsdag den 26. august kl. 19 i menigheds- huset i Vejerslev. Nærmere information følger.

Trine Gjørtz

TAK TIL GUNHILD FOR LANG OG TRO TJENESTE SOM ORGANIST I BLIDSTRUP

Gunhild Olesen har valgt at opsig stillingen som organist ved Blidstrup Kirke efter godt 20 år. I de første år bestred Gunhild både stillingen som graver og som organist, og havde således sin daglige gang ved og i kirken, godt støttet af Thorkild.

For nogle år siden frasagde Gunhild sig graverstillingen, men har trofast siddet ved orglet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger; hun har såmænd næppe undt sig selv ferie.

Alt i alt har Gunhild været organist i mere end 50 år. Da hun havde 40 års jubilæum, var hun hos dronningen for at modtage Dronningens 40 års fortjenstmedalje, og for godt 3 år siden fejrede vi hendes 50 års jubilæum som organist.

Vi har i Blidstrup Sogn altid sat stor pris på Gunhilds orgelspil (ligesom det formentligt har været værdsat i de andre kirker, hun har været ansat ved, og i de mange sogne, hvor hun har afløst). Hun spiller sikkert og præcist og er god til at tilpasse sit spil til menighedens toneleje.

Selvom hun i Blidstrup sidder skjult bag orglet, er man ikke i tvivl om, hvornår det er Gunhild, der spiller. Så hun vil blive savnet, når hun har haft sin sidste tjeneste d. 29. maj – både af menigheden, præsten og kollegerne, som alle igennem årene har lært Gunhild at kende som en dygtig organist

og en venlig og imødekommende person. Vi håber dog fortsat at kunne gøre brug af hende som afløser, når vi er i bekneb.

Ved gudstjenesten d. 29. maj vil hendes afsked blive markeret med en lille sammenkomst i graverhuset efterfølgende.

Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak for indsatsen og de bedste ønsker for fremtiden!



Gunhild Olesen takker af efter godt 20 år som organist.

GUDSTJENESTER

Juli	Vejerslev	Øster Assels	Blidstrup	Vester Assels
Søndag den 6. 3. s. e. trinitatis		13.00 Sillerslev havnefest		
Søndag den 13. 4. s. e. trinitatis			9.00 LH	
Søndag den 20. 5. s. e. trinitatis	9.00 AG			
Søndag den 27. 6. s. e. trinitatis				9.00 AG
August				
Søndag den 3. 7. s. e. trinitatis		10.15		
Søndag den 10. 8. s. e. trinitatis	15.00 Friluftsgudstjeneste i Smedebjerg			
Søndag den 17. 9. s. e. trinitatis			9.00 MMJ	
Søndag den 24. 10. s. e. trinitatis	10.15			
Søndag den 31. 11. s. e. trinitatis				10.15
September				
Søndag den 7. 12. s. e. trinitatis			9.00 LH Høstgudstjeneste Se aktiviteter	
Søndag den 14. 13. s. e. trinitatis		10.15 Høstgudstjeneste Se aktiviteter		
Søndag den 21. 14. s. e. trinitatis	10.15 Høstgudstjeneste Se aktiviteter			
Søndag den 28. 15. s. e. trinitatis				19.00 Høstgudstjeneste Se aktiviteter
Tirsdag den 30.	17.00 Spaghettigudstjeneste			

MMJ = Mette Moesgaard Jørgensen · AG = Astrid Glargaard · LH = Lars Højlund

Ret til ændringer forbeholdes.



Vejerslev Ældrecenter

Juli: Ingen
12. august kl. 14.00 Noer
9. sept. kl. 16.00 Gjørtz

Demensafdelingen

Juli: Ingen
12. august kl. 11.00 Gjørtz
16. sept. kl. 11.00 Gjørtz

Kirkebil

(bestilles dagen før)
Morsø Taxi &
Turistbusser,
tlf. 97 76 76 76.